

Bourtange 2021

16 juli t/m 23 juli



Reizigers

Geertje



Lianne



Steffi



Laura



Gerrit



Boukje



Rein & Mike & Shirley



Vrijdag 16 Juli 2021

Vrijdag 16 juli, de dag dat het eindelijk zover was. Na lang wachten was het eindelijk weer zover en mochten we met zijn alle naar Bourtange vertrekken. De reis begon in Arnhem, hier vertrokken de eerste reizigers Steffi, Boukje en Lianne onder begeleiding van Rein, Mike en Shirley. Rond 12:30 uur vertrokken we richting Veenendaal hier stond Gerrit klaar op mee te gaan richting Bourtange. Na een lange rit kwamen we rond 16:00 uur aan in Bourtange. Hier sloot al snel Geertje zich aan bij de groep, na een tijdje kon ook Laura zich aansluiten bij de groep en waren we compleet. De vakantie kon beginnen!

De vakantie begon al goed door gezamenlijk een gezellig potje sjoelen te spelen, iedereen was erg fanatiek. Nadat Rein terugkwam van de boodschappen konden we met zijn alle genieten van de heerlijke Bami die Rein de avond van tevoren gemaakt had, iedereen genoot hiervan.

De avond is afgesloten door samen een potje monopoly te spelen met daarna samen luisteren naar het muziekfeest op televisie onder het genot van de lekkere cake van Steffi.





Zaterdag 17 juli

Vandaag stond Veendam en Delfzijl op de planning. Rond 08:30 uur werd iedereen gewekt en zaten we om 09:00 uur met zijn alle lekker aan een uitgebreid ontbijt. Na het ontbijt zijn we in de bus vertrokken richting Veendam. Een mooi oud stadje waar we een stadswandeling hebben gemaakt. Hier kwamen we langs mooie plekjes in de stad, het winkelcentrum, herten en het oh zo leuke waterfonteinje. Na deze stadswandeling ging onze rit verder richting Delfzijl. Iedereen keek er naar uit om richting de zee te gaan. Aangekomen in Delfzijl hebben we lekker met zijn alle op het terras gezeten met een drankje. Waarna we klaar waren om onze wandeling richting te zee te maken onder het genot van een frikandel. Vanaf de zee hebben we een mooie wandeling over de dijk terug naar de bus gemaakt en konden we beginnen aan de terugrit.

In het huisje terug is Rein boodschappen gaan doen samen met Gerrit om lekkere hamburgers en braadworsten te halen voor het avondeten. Rein had een gourmette plaat meegenomen die we konden gebruiken als barbecue waardoor we met zijn alle buiten lekker hebben genoten van de broodjes hamburger en braadworst met rauwkost. Iedereen heeft vond het erg lekker en hebben flink gegeten, alles ging op!

In de avond was iedereen moe van de drukke dag. Veel stond er niet meer op de planning. Gezellig met zijn alle op de bank samen wat drinken en naar muziek luisteren.









Zondag 18 juli 2021

Na de drukke dag van gister besloten we vandaag wat later op te staan. Om 09:00 uur werd iedereen gewekt, waarna we rond 10:00 uur lekker met zijn alle buiten ontbeten hebben. Door de drukke dag van gister besloten we vandaag het iets rustiger aan te doen. Het vesting stadje Bourtange stond op de planning. Hier hebben we heerlijk rondgelopen door dit oude plaatsje en heeft iedereen zijn eigen kaars mogen maken. Tussendoor hebben we nog een terrasje gepakt om weer even bij te tanken om verder te lopen.

Rond 15:00 uur hebben we met zijn alle gekeken naar een opvoering waarbij er in oude klederdracht een kanon werd afgevuurd.

Hierna hebben we met zijn alle lekker op het terras gegeten in Bourtange. Iedereen zat lekker te genieten van hun heerlijke maaltijd.

Na deze dag zijn we met zijn alle met de bus terug richting huis gegaan. Nadat iedereen even gerust had zijn we de avond gestart met gezamenlijk een spelletje te spelen. Rein had voor iedereen een yahtzee spel gehaald en laten bedrukken met het logo van tijdens met de vakantie van dit jaar erop. Iedereen was erg fanatiek op te winnen maar uiteindelijk kon er maar een de winnaar zijn, namelijk Steffi. Nadat we gezellig een spelletje hebben gedaan met zijn alle hebben we een Nederlandse muziek avond gehouden. Iedereen mocht om de beurt een verzoekje doen waarop iedereen vrolijk meezong en danste. Na deze avond was iedereen vermoeid en doken op tijd het bed in voor de drukke dag die komen ging, namelijk dierenpark Wildlands.









Maandag 19 juli

Vandaag is iedereen rond 08:15 uur opgestaan en zaten we om 09:00 uur aan het ontbijten. Rein had lekker een Engels ontbijt gemaakt, namelijk gebakken ei op brood met knakworsten erbij. Rond 10:30 uur zijn we met zijn alle de bus in gegaan richting Emmen. Vandaag stond dierenpark Wildlands op de planning. Iedereen heeft hiervan kunnen genieten dankzij een gullen donatie van anonieme gever.

Voordat we het park op gingen hebben we met zijn alle een gebakje gegeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen was erg enthousiast om naar het dierenpark te gaan en genoten van oor tot oor. Met zijn alle in de boot door de jungle vonden de meeste toch wel het hoogtepunt van de dag. Na deze lange dag keerde we terug richting de bus, net de straat uit gereden lagen de eerste al te slapen in de bus.

Thuis aangekomen hebben de meeste eerst lekker gerust van deze drukke dag. Daarna stonden de lekkere zelfgemaakt reifkoeken van Rein op het menu. Onze dames uit de Betuwe, Steffi, Boukje en Lianne keken hier erg naar uit. Voor de rest was dit nog onbekende, maar wat hebben ze met zijn alle hier van gegeten.











Dinsdag 20 juli

Vandaag hebben we een rustdag ingepland. Na een paar vermoeiende dagen hebben we vandaag iedereen rond 09:30 uur gewekt zodat iedereen lekker uit kon slapen. Rond 10:30 uur zaten we met zijn allen buiten lekker aan het ontbijt. Rein had voor iedereen lekker een broodje gezond gemaakt waar iedereen van zat te smullen.

Na het ontbijt hebben we met zijn alle een potje monopoly gespeeld. Tussendoor hebben we een pauze ingelast om een speurtocht te doen. Over ons terrein hadden we 16 papieren verstopt met letters erop. Iedereen mocht in groepjes van twee gaan zoeken naar deze papieren. Toen alle letters gevonden waren konden ze een woord gaan vormen, "Tendens Vakanties".

Nadat het potje monopoly was afgerond zijn we naar de speelzolder gegaan. Hier stonden veel oude spelletjes, biljarten, sjoelbak en tafelfoetbal. In de avond zijn we uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten bij de eigenaars in het restaurant. Iedereen heeft hier kunnen smullen van lekkere pannenkoeken met een lekker ijsje toe.

In de avond hebben we eerst een potje mens erger je niet gespeeld. Toen iedereen was uitgespeeld hebben we weer een muziek avondje gehad. Iedereen kon weer om de beurt een liedje uitkiezen, iedereen zong vrolijk mee.





Woensdag 21 juli

Vandaag konden we wederom lekker buiten ontbijten. Iedereen werd rond 09:30 uur gewekt zodat we om 10:00 uur lekker aan het ontbijt zaten. Rein had weer lekker een gebakken gemaakt waar iedereen van zat te smullen.

Rond 11:00 uur vertrokken we met de bus richting Pieterburen naar de zeehondencentrum. Hier hebben we met zijn alle genoten van de zeehonden die daar opgevangen waren. Daarnaast heeft iedereen kunnen kijken naar een mooie film over zeehonden in de natuur.

Vervolgens zijn we vertrokken richting Winsum, heeft hebben we lekker door het oude stadje gewandeld en genoten van een lekker terrasje met bittergarnituur. Toen iedereen uit gegeten en gedronken was kon de lange terugrit beginnen, waarbij we eindigden in Bourtange, waar we lekker zijn wezen uit eten.

Eenmaal thuis hebben we weer een potje monopoly gespeeld.







Donderdag 22 juli

Vandaag stond een dagje Borger op de planning. Iedereen werd rond 09:30 uur gewekt zodat we rond 10:15 uur lekker aan het ontbijt zaten, wederom konden we lekker buiten zitten. Iedereen kreeg lekker een ei met een paar knakworsten, en voor Gerrit had Rein een boterham met knakworst boterhamworst en kaas gemaakt.

Nadat iedereen uitgegeten was zijn we rond 11.30 uur met de bus richting Borger vertrokken. Hier gingen we naar het hunebedden centrum, om te gaan kijken naar het grootste hunebed van Nederland. Vanuit hier zijn we doorgereden naar Exloo, naar de schapenkooi. Toen we daar aankwamen zagen we dat de schapen pas rond 16:00 uur terugkwamen dus besloten we lekker op een terras te gaan zitten.

Na het terras hebben we een wandeling door het dorpje gemaakt. Hierbij zijn we door kabouterland gelopen. Een leuke route langs verschillende dieren, waarbij de wegen aangekleed waren met kabouters. Toen het eenmaal 16:00 uur was zijn we terug gegaan naar de schapenkooi. Hier zagen we de schapen via de weg terugkomen naar de schuur.

Toen we terug bij de bus waren zijn we terug gereden richting Vlagtwedde, hier hebben we lekker genoten bij een turk. De meeste hebben een lekkere pizza op. De avond hebben we gezamenlijk afgesloten door een muziekkavondje.













Vrijdag 23 juli

De laatste ochtend van de week alweer, iedereen werd om 08:30 uur gewekt en om 09:15 uur zaten we lekker aan het ontbijt. Rein was vanochtend naar de winkel gereden om voor iedereen harde broodjes en croissantjes te halen zodat we lekker konden ontbijten op deze laatste ochtend.

Nadat iedereen was uitgegeten hebben we de spullen uit de kamers gehaald en de bus ingeladen. Om 10:00 uur was de vakantie van Geertje afgelopen, de moeder van Geertje was er om haar op te halen. Toen Geertje opgehaald was kon onze terugreis beginnen. Eerst langs Zwolle, waar de moeder van Laura klaarstond om Laura op te halen. Daarna nog langs Apeldoorn waar ook Gerrit door zijn familie opgehaald werd. Uiteindelijk als laatste stop was Arnhem, waar ook de laatste vakantiegangers opgehaald werden. De vakantie was voorbij, maar voor iedereen was het een zeer geslaagde vakantie.

Toppers we hebben van jullie genoten!!

